

Mijn naam is Isabelle Janssens. Ik ben halftijds aangesteld als directeur voor het Onderwijskundig Luik op Atheneum Geraardsbergen, en eind augustus organiseren wij voor de tweede keer een zomerschool. Ik vond het belangrijk dat de school de verantwoordelijkheid hiervoor op zich neemt. We zijn een grote school met zeer bekwame leraren die gemotiveerd zijn om hun schouders onder dit project te zetten. Ik denk dat het ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is om startende leraren en leraren in opleiding te ondersteunen en enthousiast te maken voor het onderwijs. Tegelijkertijd willen we gemengde groepen leerlingen de kans bieden om weer te leren en samen spelenderwijs te leren.

We proberen een huiselijke sfeer te creëren en beginnen de dag met een leesmoment om iedereen tot rust te brengen. We eten samen met de leerlingen en nemen deel aan de middagactiviteiten. Het is voor ons belangrijk om toegankelijk en laagdrempelig te zijn, en we willen onze leerlingen op een warme manier benaderen. Ik denk dat onze jongeren zelf de beste reclame zijn voor onze zomerschool. Vorig jaar, halverwege de zomerschool, stond er plots een groepje van acht jongeren die wilden aansluiten omdat ze gehoord hadden hoe fijn het hier was om samen te leren en te leven. We hebben veel positieve reacties gekregen.

Voor wat betreft de activiteiten, vind ik het belangrijk dat jongeren zich goed leren uiten. Daarom staat de dialoog centraal in onze zomerschool. We werken in kleine groepjes, wat het interactiever maakt en de dag vol talige activiteiten houdt. Hoewel we groepswork en peer-to-peer ondersteuning stimuleren, vinden we het ook belangrijk om de voortgang van elke leerling individueel te monitoren. Samenwerken is bijzonder belangrijk, maar de individuele voortgang staat ook voorop.